

En beretning

Skrevet af Jes Munk Jensen



Skovhuset 2005

Begyndelsen

Jeg blev født 11. august 1943

som barn af Ellen Tove Jensen født Nielsen og far er Børge Munk Jensen.

Vi boede i Ågården i Randers. Jeg fik en gammel bønnebog og et par meget gamle briller i dåbsgave fra Marius Fiil i Hvidsten.

Jeg blev født under den tyske besættelse. Det sidste år måtte min far flygte til Sverige, da han havde arbejdet for modstandsbevægelsen. Min mor flyttede med mig til sine forældre. Far kom tilbage i 1945 med Den danske Brigade.

På et tidspunkt flyttede min mor i 2 måneder til sine forældre i Strømmen, da der gik rygter om at de tyske soldater ville overtage Ågården.

Min onkel Niels Meldgaard Jacobsen var politimand og blev taget af besættelsesmagten ved politiskolen og sendt til koncentrationslejren Neuengamme. Han vendte hjem med Bernadottes hvide busser.

Vester boulevard – en stor villa, der vist var for stor at bo i.- jeg husker kun hvordan huset så ud.

Gammel Hobrovej lige over porten til gården. Nedenunder var der købmand og mejeriudsalg.

Barnepige Miriam sendte mig i skole.

Per Nielsens mor lærte os at brodere på papstykker

Min mor var ansat på Randers Gasværk i Jernbanegade. Senere arbejdede hun på Randers Elværk på Mariagervej (Værket). Hun sluttede sin karriere i Østergade i Teknisk forvaltning.

Min var udlært dekoratør ved skobutikken Hector i Torvegade. Senere startede han sammen med en anden (Clausen) Nye jyske bogtrykkeri i St. Voldgade. Senere i Middelgade over Elgård konfektion. Her blev trykt plakater i silketryk, plader til kostalde (til notater om den enkelte ko- sort tavle med indeling), stempler til provinsforlaget.

Til sidst Stempel Munk i Brødregade, hvor der også blev graveret skilte.

Jeg havde budplads ved min far. Tjente en lille skilling og lærte byen at kende ganske godt.

Stadfeldtsvej 28 et ny opført boligkvarter med mange lejligheder. Vi fik toilet med brusebad.

Et nyt boligkvarter kaldet Østervænget. Jeg fik lov at fortsætte i Hobrovejens Skole og måtte derfor med bybussen om vinteren og på cykel om sommeren.

Vi legede på legepladsen byggede en cykelbane her. Vi løb på rulleskøjter med jernhjul ned i kælderskakten gennem kælderen op i den anden ende og af fortovet tilbage. Vi lavede jordhuler ved 'kærlighedsstien' og legede tik i tjørnehækken samme sted. Vi var flere gange i slagsmål med ungerne fra nabo gaden. Det forgik med afgrenede juletræer og sten kast med store hjemmelavede slangebøsser. Vi hentede plastik el rør på de omkringliggende byggepladser og lave pusterør med stoppenålspile.

Svejsetråd blev brugt til at fægte med.

Familien

Min far var søn af Margrethe Jensen og Jens Marius Jensen (driftsbestyrer på Randers Hadsund jernbane). Min far var enebarn.

Min mor var datter af Maren Tolstrup og Frederik Otto Nielsen (lagerforvalter ved S.C. Sørensen)
De boede i Strømmen.

Min mor havde to søskende:

Marie (kaldet Misse) der var gift med Niels Meldgaard Jacobsen. Deres børn, Eva og Dorrit.

Axel Tolstrup gift med Oda. De havde to børn, Birger og Otto.

I skolen



1A. klasse på Hobrovejens skole i Randers i 1950. 36 elever
Det var de første klasser på skolen, der tidligere kun havde været mellemskole.
Ester Steensig blev vores klasselærer de næste 10 år. Hun blev gift Ester Zeuthen.
Jeg tog Realeksamen i 1960



Her er vi i realklassen
Inga, Helene, Dorthe, Birthe C(store), Birthe, Birthe C.(lille), Karen, Hanne, Jette.
Ejnar, Leo, Henri, Mogens, Jes, Peter, Carsten, Allan, Ester Zeuthen.

Her mødes vi på skolen efter 45 år.



Student fra Randers Statsskole 1963

Jeg var med i statsskolens kor. Vi var på Nordisk korstævne i Åbo, Finland.

Jeg var ”støvdrager” i elevforeningen Valhal.

I 3G var jeg præfekt.

Barndomsoplevelser

Cykelture til Tjærby med hjemmelavet sækkelærredstelt.

Bækkestien

Slagsmål med naboungerne sten, kæppe, stenslynger

Leg i hækken

Fægtning med svejsetrådkårder

Pusterør med pile

Rulleskøjter over og under jorden

Tik på plankeværket

Gyngerne og karrusellerne – hak i knæet

Legekammerater på Stadfeldtsvej:

Nils Ole og Bitten , Ib, Jørn Erikstrup

Spejder

Startede 9 år gammel i Randellsborg trop som ulveunge. 1952

Spejder – min patruljeleder Jørgen Elklit tropsleder Hans Jørgen Hansen, Ole Kongstad, Ole Kragh Petersen, Anders Nielsen, Poul Steen Tidemand Petterson, Carsten, Hans Jørgen Voss
Jamboree i England – Sutton Coldfield ved Birmingham – den asiatiske influenza

Patruljeleder

Skovmand

Sommerlejr i Frankrig med 2. Randers – Jørgen Bøje,

Sommerlejr i Norge - et dramatisk fald

Skovmandsturnering i Rosenholt

Senior

Pause under studier og militærtjeneste.

Gudenå – Tjele division (de blå pigespejder)

Sølvøksen

Samfundshjælperløbet for forældre og ledere

Spejdere - drenge

Samarbejde med spejderne i England Pat og Jean Cannon og Michael (præst)

Klan Røde Orm – Helle Strit, Gunnar, Lone, Bjarne

Trop

Juniorer Eigild, Ove, Kim

Randellsborg division - DALT

Spejderudvalget – Susanne, Claus, Peter B. Laursen, Jørgen Olsen, Dinky, Randi, Ejnar

Spejd bliver trykt på Hammershøj trykkeri

Tandem Kirsten Gad, senere blev jeg redaktør for bladet

Patruljelederkurser Rosenholt sammen med Jes Jensen fra Fjerritslev

Lederkurser

Korpsledelsen

Konference i Strassbourg sammen med Helle Johan

Korpslejr – regn og mudder – karuseller med fugle og fløjter ved Hostrup sø

Ægteskab

Med Grete Christensen 15.august 1964 i Sct. Clements kirke Randers.

Vi boede i Ryesgade 6 Silkeborg i en lille lejlighed. Lille toilet, køkken og bad, vi byggede en væg af træ.

Den oprindelige væg var pudset direkte på brandmuren til naboejendommen.

Utætte vinduer.

Hvepsestik.

Jens faldt ned af bagtrappen.

Ryesgade 6, Silkeborg

Bellisvej 10, Laurbjerg

Vester Allé 46, Laurbjerg

SOLDAT

Flyvestation Karup 1.juli 1966. Løjtnant Allan Sørensen, gammel klassekammerat.

Den røde scooter

Flyvestation Ålborg efter rekrut tiden. Vinter med snedriver i flere meters højde – vi gik på biltagene på vej til Ålborg banegård.

ABC tjeneste

Hård træning – Jægerkorpset ved siden af.

Motorværkstedet - loppetjans

Seminarium

Silkeborg Seminarium 1.august 1963

Ekskursion til Catalonien

Skuespillet ”Lad mennesket leve” Joe og hans saxofon

Scooter uheld i byen. En taxa kørte ud foran mig.

Morris mini i cafeteriet (Henriks)

At være på græs i Gedsø hos Okkels Jensen.

Badeanstalten, Mad på KFUM, Den skarpe med terningspil, Århusbakken, Indelukket.



Seminarieklassen 2006 i gården ved Silkeborg Seminarium på Århusbakken.

Børn

Jens født 11. september 1965 i Silkeborg

Han blev født på fødeklinikken i Silkeborg. Jeg skulle være med ved fødselen, hvilket var nyt på det tidspunkt. Jordmoderen sagde der var god tid og jeg burde gå i biografen. Da jeg kom tilbage modtog hun mig med: Tillykke De har fået en søn. Smart!

Peter født 16. marts 1967 i Randers

Da Grete fik veer hentede min far sin bil og kørte den op på fortovet og hen til gadedøren. Jeg var soldat i Ålborg og måtte bede om tilladelse til at tage hjem. Så Peters fødsel gik jeg også glip af.

Mette født 20. juni 1970 i Laurbjerg

Mette skulle fødes hjemme, så her var jeg til stede. En stor oplevelse. Jordmoderen Fru Vammen var en rolig og kompetent jordmoder, der forklarede mig, hvad der skete. Læge Coulthard var også til stede. Der var VM i fodbold. Han var meget optaget af om han kunne nå at se dagens kamp i TV.

Når smerterne blev stærke gav lægen Grete behandling med en Trilene maske. Diskussionen om fodbold henover den fødende Grete medførte at lægen glemte Trilenemasken, så Grete gik glip af selve fødselsøjeblikket. Det var hun ikke helt tilfreds med.

Lærer - skoleinspektør

1. juli 1967 ansat som lærer ved Laurbjerg Skole i Laurbjerg – Lerbjerg Kommune
Gudrun Pedersen formand for skolekommissionen, Quist Frandsen sognerådsformand
Tjenestebolig Bellisvej 10.

Førstelærer Hagbard Christensen
Skoleinspektør Karl Thorsen
Skoleinspektør Thomas Frandsen
Skoleinspektør Karin Houmann
Skoleinspektør Jes Munk Jensen
Skoleinspektør Bente Schultz

Hagbards bil med navneskilte
Da vi byggede legeplads af rafter m huller i m.m.
Da vi byggede klatretårn (med Jens Munk Jense og Mogens Vilhelmsen
Strejken (Per Hækkerups udtalelse) Tjenstligt forhør med højesteretsdommer
Pædagogiske weekender – Gjerrild, Ry, Hobro, Rebild

Skoleudflugter med hele skolen
Paradislejren, Hou skole, Ebeltoft Vig, Lærkereden i Grenå, Livø, Ebeltoft Vig.

Bygning af jernalder hus model med eleverne – senere afbrænding – udgravning af tomt.

Dilettant

Laurbjerg Borgerforening

Hadsten aktørerne – instruktør boghandler Gommesen

Sammen med Johan fra Bidstrup

Revy i foredragsforeningen –Nick Bertelsen

Laurbjerg foredragsforening sammen med Erling Fibæk

Bedstefar for

Mikkel

Emilie

Jeppe

Mathilde

Emma

Ida Marie

Rosalina

Rejser

Norge, skiture, vandreture - Bjerkreim
Sverige kanoture, kajakture
Rejse til Indonesien – Mads Langes grav - se anetavle
Santorini
Athen
Kreta
Nice Bergamon i Provence
Hurtigruten Bergen Kirkenes
Finale Borgo
Rhodos
Kreta
Barcelona
Familieskitur
Kreta
Torrevieja v/ Alicante Spanien
Malta
Malaga
Santorina

Anetavle

Rejser

[Jes Munk Jensen Anetavle.pdf](#)