

Din oldefar Børge Munk Jensen (født 1913) og din oldemor Ellen Tove Jensen (født 1918) oplevede 2. Verdenskrig i Danmark.

Jeg din farfar blev født i 1943 og har derfor fået fortalt det.

Oldefar havde en lille stempelfabrik i Randers. Sammen med en anden stempel fabrik fik han besked på at lave stempler til den tyske kommandantur. Hver gang han lavede stempler lavede han 2 sæt. Så kunne oldefar hjælpe modstandsbevægelsen med at lave falske papirer med de rigtige tyske stempler.

I 1944 blev det opdaget og oldefar fik besked om at stikke af, hvis han ikke ville fanges af det tyske politi, som hed Gestapo. Oldefar rejste til en ungdomslejr i Rold skov og herfra videre til Frederikshavn. Fra Frederikshavn blev hen hemmeligt sejlet Sverige. Her var han med i Den danske Brigade og kom tilbage til Danmark i 1945.

Da oldefar skyndte sig til Sverige fik oldemor travlt med at gemme de falske papirer som lå under badekarret. Hun flyttede til sine forældre og tog mig med.

Min mors søster var gift med en politibetjent. Han blev taget til fange af tyskerne og sendt til en lejr i Tyskland. Han overlevede og kom hjem med de hvide Bernadottebusser i 1945.

Jeg din farfar kommer i tanke om, at min farfars gode ven Marius Fiil gav mig en gammel bønnebog i dåbsgave. Marius Fiil var leder af Hvidsten Gruppen og mistede livet under krigen.

Billedet viser din tipoldefar og Marius Fiil i sommerhuset i Åmølle ved Hadsund.



Da min far kom hjem fra Sverige kunne jeg ikke kende ham og sagde: Hvem er den mand?

Der var mange der skyndte sig at sy armbind, da krigen sluttede, så de kunne se ud som om de havde været med. Derfor fik Brigaden i sidste øjeblik et vævet armbind før de sejlede fra Helsingborg til Helsingør.

